

דרך ארץ

דף העדכונים של המחלקה ללימודי ארץ ישראל וארכאולוגיה באוניברסיטת בר אילן

11–12.1.18

צפון מדבר יהודה

דביר רביב

קמפושטח

בדיוק לפני כשבוע, בימים חמישי-שישי, יצאנו לקמפושטח – סיור נודד בן יומיים בצפון מדבר יהודה. זוהי הפעם הראשונה שמחלקתנו מוציאה סיור מעין זה הכולל הליכה ממושכת (בסה"כ כ-28 ק"מ) ובמתכונת של נודד. הקמפושטח החל ביישוב בני אדם שבגבול המדבר (בסמוך ליישוב גבע בנימין-אדם) והסתיים בסביבות מבצר קיפרוס המשקיף על בקעת יריחו. כיאה למחלקה ללימודי ארץ ישראל שולבו בקמפושטח מגוון נושאים גיאוגרפיים, היסטוריים וארכיאולוגיים, בהתאם לאתרים והנופים שאותם פקדנו (דוגמת דרך אלון, ארץ מרדפים, מערות המפלט, מעלה אדומים, אמות המים ליריחו ולקיפרוס, נזירות המדבר הביזנטית, קיפרוס ונושאים גיאולוגיים שונים). בקמפושטח השתתפו כ-50 סטודנטים ומרצים, בליווי המפנק של יהודה מזרחי. רעיון הקמפושטח, שצמח במקביל מהמרצים ומהסטודנטים, התממש כסיור לימודי וחוייתי באופן יוצא דופן. סיור מעין זה מתבקש לנוכח אופייה של מחלקתנו ובתקווה לראשיתה של מסורת רבת שנים.



קמפוס טיזוז דרך ארץ

דף העדכונים של המחלקה ללימודי ארץ ישראל וארכאולוגיה באוניברסיטת בר אילן

קצת על הקמפוס- מאת ברכה סויבלמן (דוקטורנטית לעתיד):

הקמפוס היה מאוד מהנה ומגבש, הוא שילב נופים מרהיבים, אתרים חשובים והשתתפו בו סטודנטים ממסלולים שונים ואנשי סגל מן המחלקה שהוסיפו לסיוור את התוכן הלימודי אך גם תרמו ליצירת האווירה הטובה שהייתה. מה שיפה במחלקה זה שהיא מעודדת את הסטודנטים לא רק להשקיע בלימודים במסגרת הקורסים הפרונטליים אלא היא מארגנת טיולים מהנים, כמו הקמפושטח, המוסיפים במהלך השנה את אוירת השטח אל הלימודים.



סיכום מסלול – יאיר גרסטמן

התחלנו ליד היישוב בני אדם, פתחנו בתצפית 360° ושמענו הסבר מאהרון מאיר על קרב שאול והפלישתים במכמש ובאדיות בסביבה. עלינו וירדנו בהמשך המסלול שתוכנן. הגענו לעין פואר, ולאחר התרעננות (שעבור חלקנו כללה גם טבילה במים) והסבר על הפסיפס בכנסייה הביזנטית באתר, המשכנו במסלול. עלינו עלייה תלולה למצפה ע"ש אורית. עברנו את היישוב אלון ואת הכניסה לחוות ארץ בראשית, ירדנו במתווה הואדי, ושוב עלייה תלולה במיוחד לכיוון ראס אדומים שם שוק מבצר הרודיאני כאשר מעליו במעלה ההר יש מצודה צלבנית. משם ירדנו לכיוון מצפה יריחו בשביל רחב ונוח, הגענו למקום הלינה עם חשיכה והעברנו את הלילה בלינת שטח.

עם שחר (למעשה עוד קצת לפני) יצאנו ממצפה יריחו לנחל קלט. התחנה הראשונה הייתה עין פארה, שם אכלנו ארוחת בוקר והתפללנו, למדנו על אמות המים שהובילו מהמעיינות לכיוון מזרח והלכנו לאורך האמה שצמודה לגדה הצפונית של הנחל. בדרך עצרנו להסבר על ארץ המרדפים ועל דמותם של מפקדים בכירים שלחמו במקום. לאחר מכן ירדנו כדי לראות את מנזר סנט ג'ורג' מקרוב וטיפסנו עלייה תלולה כדי לראות את המנזר מהצד השני, בתצפית שבה דיברנו על מנזרים ונזירות ופיתוח המקום. לאחר מכן המשכנו כק"מ למבצר קיפוס ששוכן מעל יריחו. למדנו על הארכיאולוגיה של יריחו ועל מקומה המיוחד בבקעת הירדן. בהמשך עלינו למצודה עצמה ואז סיימנו את הסיוור, ומיהרנו הביתה לשבת.

קמפוישטון דרך ארץ

דף העדכונים של המחלקה ללימודי ארץ ישראל וארכאולוגיה באוניברסיטת בר אילן

סבא יהודה - האיש והעגלה

אדם מיוחד וידען גדול
 כשמופיע בשטח – מתחילים לאכול.
 בטיפוס מאומץ ובסתם הליכה
 עם בואו תישמע אנחת רווחה.
 ואם מישהו יפתח בטענות ומענות
 הוא ישלוף במהרה את סיר הברבוניות.

יהודה היקר תישאר לנו בריא וחזק ומי יתן שאתך נמשיך לצעוד תמיד על בטן מלאה.



סטודנטים מצייצים- מה הכי 'ארץ' בעיניי?!

י'תם רופ שנה א'
 חוויה מצויינת, מדהים
 שאפשר ללמוד באופן כזה
 באוניברסיטה. מקווה
 ששנה הבאה יגיעו יותר
 סטודנטים ומרצים.

שלומציון פומרנץ
סטודנטית בשנה ג'
 " בעיני המחלקה שלנו
 זה ממש משפחתי. יש
 הדדיות, מין אחווה כזו.
 והקמפוס גם- אותו דבר
 רק בשטח! 😊"

ארז גירון- סטודנט לתואר שני
 בשבילי המחלקה היא כמו 'בית
 שני' "

איתן מאיר סטודנט שנה ג'
 "בשבילי מעגל ארוחת צהרים
 בעין מבוע
 היה מיוחד מאוד ומגבש"

רחלי נעמה ורינה משנה א'
 *היה מדהים וקשוח הלואי ויהיה
 בשנה הבאה!
 * היתרון הגדול בקמפוס הוא
 שהגיעו מרצים שונים וכך
 הקמפוס שילב מספר תחומי ידע



שם טוב ששון סטודנט שנה ג'
 מה שאני מאוד מעריך במחלקה שלנו הוא האווירה
 המאוד כיפית שמלווה את מסלול הלימוד – בין אם זה
 סיורים, חפירות או אפילו שיעורים. ההרגשה הזאת
 נותנת המון לכל מי שקשור למחלקה, כי בסופו של דבר
 כלנו כאן גם ללמוד וגם ליהנות, ואני מאוד נהנה!

